

En dag hos mormor

En helg skulle jag sova över hos mormor alldeles ensam.

När jag ringde på dörren och mormor öppnade, stod hon och kammade håret med en gaffel och hade tröjan ut och in och hade bara en underkjol fast klockan var kvart över tre.

Varför kammar du håret med en gaffel mormor? Frågade jag.

Jag var bara 7 år men visste sedan länge att man inte kammar håret med en gaffel.

Va, skulle du komma idag Inger? Undrade mormor.

Jag heter inte Inger jag heter Frida, svarade jag. Jag visste att mormor var glömsk, men inte så glömsk!

Mormor frågade om vi skulle fika och jag svarade att hon

skulle klä på sig först.

Mormor gick till sitt rum och jag satte mig på en stol och väntade. Men mormor kom inte.

Då gick jag in till henne, men hon låg och sov. Jag lät henne sova och gjorde i ordning fika.

När jag hade väckt mormor satte vi oss och fikade. Mormor hade fått på sig morronrocken på rätt sätt och åt upp bullen supersnabbt och ville ha en till direkt, konstigt. Annars åt mormor bara en bulle och dessutom ganska långsamt.

Jag gav mormor en bulle till och så frågade mormor hur gammal är du då Inger?

Jag är 7 och förresten heter jag Frida! Svarade jag.

Vi började spela kort, hur

mycket är gubben med kranan på huvudet värd undrade mormor.

Kungen är värd tretton svarade jag, efter en stund frågade mormor hur gammal är du då lilla Inger?

Jag är 7 år, heter Frida och det är min moster som heter Inger och hon är 48 år, svarade jag irriterat.

En stund senare ringde mamma och sa att doktorn hade berättat för henne att mormor hade en sjukdom som hette demens, som gör att man glömmet mycket. Jag fick åka hem till mig. Till mormor kom det några människor som flyttade henne till ett hus där det bodde andra gamla människor som hade demens.

Där bodde mormor sen.

